

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIEL

van

Jan-Baptist DE VLEESCHAUWER

weduwnaar van

MARIE-ELODIE MARTENS

geboren te Nederbrakel,
den 5 September 1861 en er godvruchtig overleden
den 10 Juni 1944, versterkt
door de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zalig is de mensch die altijd het uur van zijnen
dood voor oogen heeft en zich elken dag bereid
voelt om te sterven. Wanneer het morgen is denkt
dan dat gij niet zeker zijt tot den avond nog te
leven. Weest daarom altijd bereid.

Navolging van Christus.

Ik heb den weg uwer geboden bewandeld, o
Heer, en van het pad der ongerechtigheid hield ik
mij terug om uwe geboden te onderhouden.

Mijne kinderen, vergeet mijne wet niet en dat
uw hart mijne geboden onderhonde, want daarin
zult gij verlenging uwer dagen vinden en de ver-
menigvuldiging van jaren des vredes.

Spreuken III 12.

O Maria, toon ons na dit ballingschap de ge-
zegende vrucht uws lichaams, Jezus.

Mijne dierbare kinderen en kleinkinderen,
zusters en bloedverwanten, ik sla, zooals de
schriftuur zegt, den weg onzer vaderen in. Reeds
heeft de Heer mij uitgenoodigd en ik verlang naar
den Hemel te gaan. Hebt dank voor uwe goede en
verkleefde zorgen en weest mij indachtig in uwe
gebeden.

De vier akten. 12 j. aflaat.
Mijn Jezus, barmhartigheid. 100 d. afl.

Vandendriessche De Vleeschauwer Nederbr.

*Zeer gevoelig aan uw bliken van welgemeende deelneming
in den smartvollen rouw die ons komt te treffen, bieden wij
U onzen oprechten dank.*

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
JAN-BAPTIST DE VLEESCHAUWER-
MARTERS;
De Familiën DE VLEESCHAUWER en
MARTENS.